

Wat zijn mij de bloemen van schoonheid en jeugd ?  
De Hemel hierboven, aldaar is mijn vreugd !  
Daar word ik door de Eng'len met roozen getooid,  
En deze verslensen, ontbladeren nooit !

† TROOSTENDE GEDACHTENIS VAN †

MEJUFFER

**MARIE-EMILIE-JOSEPHINE-GHISLAINE**  
**DE CLERCQ**

dochtertje van

**Mijnheer en Mevrouw Victor De Clercq-Istasse**

geboren te Elsene, den 14 Maart 1928  
en godvruchtig overleden te Etterbeek (Kliniek Linthout)  
den 25 October 1938,  
versterkt door de Troostmiddelen onzer Moeder de  
H. Kerk.

—•—•—  
O Jezus, mijn Beminde,  
Al wat ik wil, zijt Gij !  
U breng ik mij ten offer :  
Doe wat Ge wilt met mij.

En Jezus hoorde dit gebed en nam het kindje mée,  
want Marie was een gehoorzaam, leerzaam, god-  
vruchtig, deugdzaam en verduelig kind ; een lieve-  
ling van den Heer en werd weggenomen opdat de  
boosheid haar verstand niet zou bederven of het  
bedrog hare ziel bevelken. Wijsh. 4-10.

Teergeliefde Ouders, Broertjes, Zusjes, Grootva-  
der en Familieleden, gij weent nu over mij, doch  
troost U, ik ben zoogelukkig in den Hemel. Zegent  
O. L. Heer, die niet gewacht heeft, mij als een  
zwakke bloem te plukken voor het Hemelsch Para-  
dijs. Ik zeg U geen vaarwel, maar enkel een « tot  
wederziens » hierboven. Ik zal U teeder blijven  
binnen en vurig voor U bidden.

Erwaarde Zusters en lieve medeleerlingen, ver-  
geet mij niet in uwe dagelijksche gebeden.

---

St-Martens-Bodegem, Evarist Hellinckx.