

Onze dagen zijn als de schaduw op de aarde, en wij hebben hier geen vast verblijf. *1 Paral. 29-15.*



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MEDULINE DE CLERCQ

Echtgenoot van Mijnheer

JOSEPH LIETARD,

geboren te Oudenaarde den 23 Februari 1877 en godvruchtig overleden te Bevere (Oud.) den 16 Juni 1938.

O dood, o groot geheim ! Zoo goed leert gij ons kennen hoe nietig wij zijn in deze wereld ; neen niets is bestendig op deze aarde : heden is de mensch en morgen komt hij niet meer te voorschijn. *H. Alphonsius.*

De Heer had voor deze werkzame moeder de beproevingen niet gespaard. Heldaftig nochtans heeft ze, niettegenstaande allerlei ziekelijkheden, den zwaren last van een kroostrijk huisgezin gedragen. Ook haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen die ze hartstochtelijk liefhad behouden het dankbaar aandenken aan een voorbeeldige moeder voor alles bezorgd met hun aller welzijn.

Dierbare echtgenoot en schoonvader, beminde kinderen en kleinkinderen, onze scheiding is voorzeker onverwachts en pijnlijk. Doch troost U bij de gedachte dat niets geschied is dan hetgeen de Heer behaagd heeft. In afwachting van onze vereeniging hierboven bij den Heer, blijft steeds getrouw aan de voorbeelden en wijze lessen waarmede ik U vooring, en wilt mijne ziel dagelijks gedenken in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.
(7 j. en 7 q. afl.)