

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN.

Heden is de mensch en morgen komt hij niet meer te voorschijn. Zalig hij die altijd het uur van zijn dood voor oogen houdt en zich alle dagen bereidt om te sterven.



BID GOD VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

NATHALIE DE CLERCQ

echtgenoot van

HENRI BALCAEN

geboren te Fyne den 19 Oogst 1860 en godvruchtig in den Heer ontslapen te Bevere den 28 Februari 1927, versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

De diepbetreurde vrouw was een moeder vol zorg voor haar huis en liefde voor haar kinderen. De laatste tien jaren van haar leven waren jaren van zware beproeving; maar zij heeft hare smarten gedragen met eenvoudige kristelijke onderwerping en overgeving aan den goddelijken Wil. Gebukt onder den last van het lijden bleef ze de sterke vrouwe, die alles richtte en nooit haar brood in ledigheid at en allen opwekte tot het vervullen hunner geestelijke belangen.

Beminde echtgenoot, lieve kinderen, gij waart mijn blijdschap en mijn troost; hebt dank voor uwe standvastige liefde en zorgen, luistert naar den laatsten raad van mij die U zoo zeer beminde: leeft altijd op zulke wijze dat gij den dood niet moet vreezen. En nu, hebt medelijden met mijn arme ziele, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet hart van Jezus wees mijne zaligheid. (300 d.)

Akten van Geloof, Hoop en Liede. (7 j. en 7 qu.)

R. I. P.

DRUK. C. VAN ASSCHE, STATIESTRAAT, 69, AUDENAARDE