

†
BID VOOR DE ZIEL

VAN

PAULINA DE CLERCQ,

echtgenoot van

MARIEN DE VOS,

geboren te Ste-Maria-Lierde den 12 November 1838
godvruchtig overleden te Ophasselt den 30 Mei 1909

VOORZIEËN VAN DE H. H. SACRAMENTEN.

Een vuur brandt zonder ophouden in mijn binnenste: dagen van kwelling hebben mij overvallen. (Job)

Heer, gij weet dat ik in mijn lichaam zware pijnen heb geleden; doch met blijdschap in mijne ziel heb ik ze verdragen voor U. (2 Mach. 6, 30).

Al wie God dient is verzekerd dat, wordt hij beproefd in dit leven, hij ook zal gekroond worden; en wordt hij gekastijd, hij Gods barmhertigheid verwerven zal: na het weenen en zuchten schenkt God in overvloed zijne vreugde. (Tob. 3, 21 & 22)

Er ligt meer volmaaktheid in het verduuldig lijden dan in het oefenen van goede werken.

(H. Bonav. De grad. Virt. C. 24)

Mijne Dierbaren, nu hebt gij veel verdriet, maar ik zal u wederzien en uw hert zal zich verblijden en niemand zal u uwe blijdschap ontnemen. (Joan. 16, 22)

Intusschen smee ik U, bij onzen Heere Jezus-Christus..... dat gij mij bijstaat in uwe gebeden voor mij tot God. (Rom. 15, 30)

Mijn Jezus, wees voor mij geenen Rechter, maar een Zaligmaker. 100 d. afl.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne toevlucht. 300 d. afl.