

De Heer heeft hem ons gegeven, de Heer heeft hem ons ontnomen, de naam des Heeren zij gebenedijd.



BID VOOR DE ZIEL VAN

**Polydoor DE CLERCQ**

ZOON VAN

**DÉSIRÉ en ELODIE DE MEULEMEESTER**

*geboren te Bevere (Oud.) den 7 Maart 1896, en  
aldaar godvruchtig overleden den  
24 October 1911 versterkt door de H. H. Sacramenten*

Hoe ondoorgrondelijk zijn de oordeelen Gods en onnaspoorlijk zijne wegen... Later zullen wij de inzichten der Voorzienigheid leeren kennen.

AD. ROM. XI. 33. - JOANN. XIII. 7.

Ik wandelde in de onschuld mijns harten ; daarom o Heer, hebt gij mij opgenomen en voor uw aanschijn eeuwiglijk gesteld. PSALM. 100 - 43.

Mijne lieve Ouders, Broeders en Zusters, weent niet... gij hebt uwen zoon, uwen broeder niet verloren ; gij hebt hem weergegeven aan God die hem u geleend had ; zijn leven is niet vernietigd, maar veranderd in een beter... weldra in d'eeuwigheid zult gij mij wederzien. H. BASILIUS.

Nu dat hij rust, in God, schijnt hij u te zeggen : Troost u ; als ik mijne oogen scheen te sluiten, opende ik die voor het eeuwig licht ; ja, ik ben door mijne reine kinderliefde altoos bij u en omhels u met opene armen. H. HIERON.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil.  
(300 dag. afl.)

Drak C. Wattyn-Rohaert, Bevere.