

Uw Wil geschiede op aarde als in den hemel !

†

BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

REMI DE CLERCQ

echtgenoot van Mevrouw

ANNA DE TEMMERMAN

geboren te Nederbrakel den 7 Januari 1903,
en smartelijk verongelukt te Hautrage,
den 1 Maart 1941.

Hoe stonden wij allen verslagen als wij het treurig nieuws vernamen: "Remi is niet meer". — Vrijdag avond nog vertrokken wij met hem om door het volbrengen van onzen arbeidsplicht ons dagelijksch brood te verdienen. — Niemand vermoedde dat wij 's Zaterdag zonder hem zouden weerkeren. En toen dachten we aan zijn deugden: aan zijn trouwe vriendschap, aan zijn rechtschapen hart, aan zijn goedheid en bezorgdheid voor allen die met hem en onder zijn leiding arbeidden. En toen dachten we vooral aan zijn vrouw en kinderen die nu zijn steun zullen missen... En toen dachten we ook dat wij altijd moeten gereed zijn om te sterven.

— Bewaar het aandenken van uwen vriend in uw hart, en vergeet hem niet in uw gebeden. Ecc. 37-6

— Wees dus bereid, want op een uur dat gij niet zult denken zal de Zoon des Menschen komen!

H. Matt.

Bemide Vrouw en Kinderen, beste Moeder, Broeders, Zusters en Bloedverwanten, weest niet ontroostbaar als dezen die geen hoop hebben; zoekt uw troost en uw kracht in het gebed en weest mijn ziel indachtig bij den Vader der Barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijne Zaligheid!

(300 dagen afl.)

(12 jaar afl.)

Bid de vier akten.