

De ouderdom is de kroon en de belooning van  
een kristen leven.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

### **Sophia DE CLERCQ**

weduwe van Mijnheer

### **Francies De Rieck**

geboren te Destinge de 6 December 1827 en  
godvruchtig overleden te Ste-Maria-Audenhove  
den 3 September 1917.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Zij was lid van de confrerie van de H.  
Barbara en van den wekelijkschen kruisweg.

---

t' Leven van den mensch is eene aaneenschake-  
ling van ellenden en tegenspoeden; doch indien  
men deze christelijk en gelaten verdraagt, ver-  
zamelt men voor den Hemel rijke verdiensten.

Gelukkig die t'uur zijner dood gedurig voor  
oogen heeft en zich alle dagen bereid houdt om  
te sterven.

« Heere Jesus, ik geloof in U; Heere Jesus, ik  
hoop in U; Heere Jesus ik bemin U; Heere  
Jesus ik verfoei de zonde; Heere Jesus alles vol-  
gens uwen heiligen wil »; zoo sprak de duurzame  
overledene tot Jesus van het H. Sacrament,  
iedere maal dat zij Jesus door de H. Communie  
in haar hert, ten huize, mocht ontvangen.

Bemide kinderen en kleinkinderen, onthoudt  
goed mijn lessen en de God der waarheid zal bij u  
blijven, goede schoondochter, u, dank ik in  
t bijzonder voor uwe beste zorgen.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

·7 j. en 7 quadr. afl.

---

Druk. — Fritz Van Damme Maria-Lierde.