

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van

Theophiel DE CLERCQ

echtgenoot van

M a r i e R O M A N

geboren te Nederbrakel den 25 Mei 1863 en aldaar
godvruchtig overleden den 15 Juni 1936
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

De achtbare overledene, wiens afsterven wij betreuren, was een goede kristen, een man van geloof. In de kristene gevoelens putte hij den moed om zijne ziekte met onderwerping aan Gods wil te verdragen.

Zacht van inborst, vreedzaam van gemoed, gediensstig voor eenieder, verwierf hij de genegenheid van allen die met hem omgingen.

Ten volle overtuigd dat het aardsche leven vol bitterheid is, richtte hij zijn oogen ten hemel met de vaste hoop dat dezen die op aarde beproefd worden hiernaals de eeuwige belooning zullen ontvangen.

Duurbare echtgenoot het valt mij hard u te moeten verlaten, beweene mijne dood... maar wees niet ontroostbaar... dat de vrede die ik nu geniet u trooste. Beminde kinderen, uw vader verlaat u, hij verlaat een tranendal voor een rijk van eeuwig geluk: Bewaart de lessen aan u gegeven, eert uwe moeder al de dagen van haar leven, blijft in de vreeze des Heeren en den God van vrede zal met u zijn. Beminde bloedverwanten en gij allen die mij gekend hebt weest mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid. (300 dagen afl.)

Drukkerij. O. Van Nieuwenhove. Nederbrakel