

ALS HET MORGEN IS, DENK DAT GE TOT DEN AVOND NIET
ZULT GERAKEN.

(Nav. I 23.)



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN

JOZEF DE CLERCK

ZOON VAN

IVO en wijlen SILVIE DE VRIENDT

geboren te Eekloo, den 29 Juli 1910 en godvruchtig
overleden, te Balgerhoeke, den 17 Juli 1943.

Gesterkt door de Heilige Sacramenten der stervenden.

Gelijk de arend zich op zijn prooi neerschiet,
zoo is de dood op mij neergevallen. In den bloei
der jaren, in de kracht van 't leven ben ik neer-
geveld als een forsche boom. Heer, uw inzichten
zijn de onze niet en in alles hebt ge ons meeste
goed voor oogen. Uw H. Wil geschiede! en met
gelatenheid buigen we het hoofd.

De goedheid van zijn hart, de rechtschapen-
heid van zijn gemoed en de minzaamheid van
zijn omgang hadden hem de genegenheid ver-
worven van hen die hem kenden.

Lieve Vader en Moeder, Broeder en Zuster, de
scheiding valt hard; steunt op uw Geloof, een-
maal komt de dag van weerzien in een beter
Vaderland; intusschen bidden we voor elkander,
het gebed is een sterkte, die door geen aard-
schen troost te vervangen is.

Vaart allen wel tot hierboven.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust. 7 j. en 7 q.

Drukkerij DE BAETS, Adegem.