

Laat de kinderen tot mij komen, want voor hen is  
het rijk der Hemelen. (Matth. xix, 14).



*Ter Engelachtige Gedachtenis*

van

**Blanche-Marie DECLERCQ**

dochtertje van

**Joseph & Rachel LAVERGE,**

*geboren te Avelghem, den 18 Maart 1925 en aldaar  
aan de liefde zijner Ouders ontruikt den 26 April 1927.*

---

In ons hofken stond te geuren  
't Lieve roosje fijn en teêr,  
Met zijn reine en frissche kleuren,  
En wij minden het zoo zeer!

---

Maar een Engel kwam gevlogen  
En hij plukte ons bloemken af:  
En onz' natbekreten oogen  
Zagen enkel nog... een graf!

---

En... verre riep ons d'engel,  
Wijl hij was in volle vaart  
« 'k Plukte 't roosje van... stengel  
« Want het was te schoon voor d'aard!

---

« Later na uw sterflijk leven,  
« Zoo gij dient uw' God en Heer  
« Ziet gij met een glans omgeven,  
« 't Bloemken uit uw hofken weêr. »

---

Gebenedijd zij God in zijne Engelen en zijne Heiligen.

---

Avelghem. Drukk. We Boels.