

Als de dood volgt op een goed leven, kan  
ze geen ongeluk genoemd worden.

H. Augustinus

Bid voor † de ziel

van

## JEAN-BAPTISTE DECLERCQ,

geboren te Everbeke, den 27 Maart 1851  
en aldaar overleden den 14 Maart 1932.

Lid van het broederschap van het  
H. Sakrament en van de congregatie van  
O. L. V. onbevlekt ontvangen.

Voorzien door de laatste H. Sakramenten

Hij was eenvoudig en oprecht van harte,  
vreesde God en week af van het kwaad. Hij  
bad gaarne en bad veel. Onberispelijk was  
zijn wandel. Hij is gestorven, aan allen een  
voorbeeld van deugd en godsvrucht achter-  
latende. Job. I: H. Greg. Naz.

Lieve Broeder, Schoonzuster en familie-  
leden, ik dank u voor de liefde en de zor-  
gen waarmêe-ge mij omringd hebt.

Mijne liefde voor u is onsterfelijk: in  
den Hemel zal ik u beminnen gelijk ik u  
op aarde bemind heb. H. Aloysius.

Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. 7 quadr.

R. I. P.

---

Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdriek