

De eeuwige rust is beter dan eene blijvende  
kwelling. ECCL. XXX. 17



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MEVROUW

## Maria-Elodia DECLERCQ

Echtgenootte van Theodoor-Jozef Vandersmissen

*Geboren te Sint-Maria-Audenhove, den 17<sup>n</sup> Juli  
1887, en godvruchtig in den Heer ontslapen te  
Anderlecht, den 1<sup>n</sup> Januari 1920, voorzien van de  
HH. Sakramenten der Stervenden.*

De dood van den rechtveerdige is het einde van  
den nacht... de morgen van den eeuwigen dag... het  
einde der ellende... de ingenotfreding der geluk-  
zaligheid.

S.-ANT. A P.

Dierbare echtgenoot, lieve ouders en zuster, de  
Heer roept mij tot Hem, wanneer ik nog lang voor  
u zou willen leven hebben. Gij hebt voor mij goed  
geweest, met zoo veel liefde hebt gij mij bijgestaan,  
gedurig waart gij bekommerd om mij. Dank! Nu  
bidt voor mij, ik zal voor u bidden; welhaast zul-  
len wij vereenigd zijn daar waar geene droefheid  
meer wezen zal.

Beklagen wij ons niet te zeer haar verloren te  
hebben, verheugen wij ons eerder haar in ons mid-  
den te hebben gehad. De goedheid van haar hart,  
de zachtheid van haar karakter verworven haar de  
achting en de genegenheid van allen die haar  
kenden.

Maria houd zich niet te vreden hare dienaars in  
hunne laatste uur bij te staan, maar komt hunne  
ziel te gemoet.

H. ALPH.

Allerzoetste Jezus, wees mij geen rechter maar  
een zaligmaker.

50 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil.

300 d. afl.

R. I. P.

---

Suys-Vanderseypen, Anderlecht