

O Heer, gij hebt aan ons leven palen gesteld,
die niet kunnen overschreden worden.

Job. XIV.



BID VOOR DE ZIEL

van

Pieter DECLERCQ,

echtgenoot van

Nathalie DOULO,

geboren te Everbeke, den 19 Juli 1865

en aldaar schielijk overleden den 13 Oktober 1910

—«O»—

Beroem u niet op den dag van morgen, het is u
immers onbekend wat hij u brengen zal. De dood
heet hem van af de volle zee de haven binnenge-
leid, verlost uit de ellenden van het sterfelijk
leven, ontrukkt aan de banden van een lijdend
lichaam.

H. Ephrem

O wreede dood, wat breekt gij toch dierb're
banden af! Waarom o Heer! waarom hebt gij ons
zoo vroegtijdig ontnomen deze die wij beminden?
Heer uw wil geschiede; wij buigen ons hoofd,
ten vollen uwen Heiligen wil aanbiddende.

De zon is voor mij ondergegaan als het nog dag
was. Op de helft mijner dagen ga ik naar het
graf en te vergeefs heb ik het overige mijner jaren
gezocht.

Jer. XV Is. XVIII. 10.

Vaarwel, beminde echtgenoot en teerbemide
kinderen, vaarwel lieve bloedverwanten en vrien-
den. Bidt voor mij en dan tot het zoete wederzien.

Genadige Jesus, schenk hem de eeuwige rust
7 jar. en quadr. afl.

Everbeke, druk. Depessemier Vanderdonckt