

Bij God en de menschen was zij bemind: hare ge-
dachtenis zal in zegening blijven.



In het Heilig Misoffer en in uwe zoo
godvruchtige gebeden wordt aanbe-
volen de ziel

van Zaliger

ERWAARDE MOEDER MARIE-GRÉGOIRE

DER ZUSTERS VAN HET H. HART VAN MARIA
TE NEDERBRAKEL.

IN DE WERELD

Mejuffer Marie De Clerck

*Zij werd geboren te Brussel den 12 Februari
1874, trad in het klooster te Nederbrakel den 13
April 1893, ontving het Heilig Kloosterkleed den 21
Juni 1893, legde hare beloften af den 21 Juni 1894
en ontsliep zacht in den Heer in het klooster te
Nederzwalm den 12 Juni 1933.*

Voorzien van de H. H Sacramenten

Zij luisterde naar de genadestem des Heeren, en
vaarwel zeggende aan de wereld, verkoos zij met al
de vurigheid harer ziel het stille kloosterleven. Ge-
durende de veertig jaren van haar kloosterleven
was zij een voorbeeld van ware godsvrucht en op-
rechte liefde. Als Overste was zij voor hare Mede-
zusters een ware, zorgzame Moeder, niets anders
voor oogen hebbende dan het geluk van degenen die
haar omringden; voor iedereen met wie zij in aan-
raking kwam, was zij vol zachtheid en minzaamheid.

Rijk in verdiensten zag zij haar hartwensch ver-
vuld en zij sprak: „ik begeer ontbonden te worden
en met Christus te zijn en er werd een geroep ge-
hoord te middernacht; zie de bruidegom komt; ga
hem te gemoet en Moeder, die gereed was, trad met
Hem in de bruiloftszaal; kom bruid van Christus,
ontvang de kroon, welke de Heer u bereid heeft in
eeuwigheid.

Vaartwel, dierbare Medezusters, Familieleden en
Kennissen. Bidt voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil

300 d. a/l.

Druk. Vr. Van Cauwelaert Nederzwalm