

Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven.
Apoc. XIV. 14.



Bidt voor de Ziel

VAN MEVROUW

COLETA DE CLOOTER

Echtgenote van den Heer

FRANS BEERENS

geboren te Nederbrakel

den 29 Maart 1829 en aldaar overleden

den 12 December 1901.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.



Als eene zorgvuldige vrouw, heeft zij de belangen van haar huis bewaakt: met een rechtzinnig hart heeft zij in de vrees des Heeren geleefd en daarom ook is zij in vrede gestorven; de rechtvaardige immers sterft gerust, want een beter leven gaat hij binnen. Gen. Prov.

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam; maar ik heb ze met vreugde des harten verdragen om uwentwille. (2 Mach. VI: 30). Het hart van haren echtgenoot had zijn betrouwen in haar gesteld. Prov. XXXI.

Lieve Echtgenoot, troost U; onze scheiding zal niet langdurig zijn. En Gij, mijne duurbare Kinderen en kleinkinderen, gij weet hoe ik voor u bezorgd was... eer uwen Vader en vergeet de zuchten uwer moeder niet... (Eccf. VII: 29. 30). Verplicht U voor de rust mijner ziel te bidden. (H. Monica).

Jesus, Maria, Joseph, dat met U mijne ziel in vrede ruste. (100 dag. afl.)

R.

I.

P.