

Mijn Jezus Barmhartigheid.
Als ik riep, dan verhoorde mij de God mijner
gerechtigheid; als ik in benauwdheid was maaktet
Gij mij opgewekt. † IV. 2.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mevrouw Barbara DE COCK

*Lid van het Apostelschap des gebeds, de Geloovige
Zielen en andere broederschappen*

weduwe van Mr Joannes Leopoldus De Cock

geboren te Nieuwenhove den 2 Meert 1831, zeer
godvruchtig overleden te Hoboken op 22 Meert 1921

voorzien van de Troostmiddelen onzer moeder de H. Kerk

De hooge jaren zijn eene kroon van eer als
zij op de wegen van Gods gerechtigheid gevonden
worden; door de vrees des Heeren zullen uwe
dagen vermenigvuldigd en de jaren uws levens
verlengd worden. Prov. V. XVI.

Werkzaam van jongs af, eenvoudig en oprecht
van harte, was zij van iedereen geacht en bemind,
en niemand sprak het minste kwaad van haar.
Eccl. Jud.

Zij reikte den arme liefderijk hare hand toe...
uit haren mond vloede wijsheid en goeden raad.

Zij was eene achtbare moeder. C. Fr. IV, 8.

Hare kinderen en kleinkinderen heeft zij
voorbeeldig en christelijk opgevoed en helpen
opvoeden - die allen waren voor haar de trots en
de vreugde van haar leven, hare gedachtenis zal
daarom door hare kinderen in eeuwig zegening
blijven.

Liefste kinderen en kleinkinderen, 't afscheid is
pijnlijk en bitter voor u, doch alles is geschied gelijk
het den Heer behaagd. Is uwe droefheid groot,
oneindig grooter is het loon met dewelke God
uwe christelijke onderwerping zal vergelden. Ik
vraag van U dat gij mij dagelijks in uwe gebeden
zult gedenken, alsook uwen braven vader zaliger.
Denk aan zijne zorgen voor U; leeft steeds een-
drachtig, opdat wij allen eens samen het eeuwig
geluk mogen genieten.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.