

Mijn lichaam is bezweken : Heer, gij zijt
mijn hoop en mijn aandeel. Ps. XVII

Bid voor  de ziel
Charles Louis Decock
van Mijnheer

CHARLES-LOUIS DECOCK,

weduenaar van Mevrouw

LEONIE D'HAENENS,

Geboren te Everbeke den 7 Februari 1853
en aldaar overleden den 22 April 1935.

Versterkt door de HH. Sakramenten

De man, wiens heengaan wij betreuren
was een kristen van den ouden stempel. Hij
leefde eenvoudig en ootmoedig en was eer-
lijk in zijn handel en wandel ; daarom ge-
noot hij de achting van allen, die met hem
in betrekking stonden.

De rechtvaardige sterft, maar sterft ge-
rust ; zijn dood is kostbaar omdat hij een
einde stelt aan het lijden, omdat hij de
voltrekking is der zegepraal, de deur des
hemels. en het begin der volmaakte rust,

H. Bernardus.

Mijn duurzame Kinderen en Kleinkinders,
hebt dank voor de zorgen en de liefde, die
gij mij onvermoeid in mijn ziekte hebt be-
wezen ; ik ga moeder vervoegen ; gedenkt
ons beiden in uw gebed.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige
rust. 7 j. en 7 quad. afl.

Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdonckt