

Gedenkt uwe oversten, die U het woord Gods hebben verkondigd; beschouwt het einde van hun leven en volgt hun Geloof na, Hebr. XIII 7

† ZALIGE GEDACHTENIS †  
van den Eerwaarden Heer

## FLORIMOND VITAL DE COCK

PASTOOR VAN ERWETEGEM

geboren te Sint Niklaas, den 26 Maart . . . 1871  
Priester gewijd te Gent, den 1 September . 1895  
Opvolgentlijk professor te Lokeren & Dendermonde  
Onderpastoor op O. L. Vrouwparochie te Dendermonde en sedert den 17 Januari 1922 pastoor van Erwetegem, waar hij godvruchtig overleed, den 29 November 1932, versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Een goede herder is uit ons midden heengegaan; hij kende zijne schapen en zijne schapen kenden hem. Joan XI4

Zijne diepe godsvrucht en rechtschapen goedheid; zijne zachte genegenheid en warmeliefde, die hij allen toedroeg; zijne fijne gemoeidelijkheid, maakten hem welgevallig bij God en bij de menschen. Greg Naz.

Zijne gelatenheid in de beproeving en het lijdens stichtten iedereen, die hem in zijne ziekte mocht verzorgen of bijstaan. Hij begreep zoo goed den « koninklijke weg » van 't lijdens en bewandelde hem met algeheele onderwerping aan Gods Heilige Wil, tot erbarming en zegen over zijne parochie. Hij vroeg steeds die genade door Maria, koningin der priesters.

Bemindzuster en familie, bemind parochianen, gij weet hoe ik u heb bemind en wat ik voor u deed. Gedenkt steeds mijne lessen en vermaningen: blijft getrouw aan God en zijne Heilige Kerk, nu vooral dat zoovele dwaalleeren u aanlokken; vergeet mij niet in uwe gebeden.

En gij, medebroeders in het priesterschap, gij vooral mijn zoo gediensstige medehelper op de parochie, vergeet mij niet aan 't H. Altaar  
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. a

Sottegem, drukkerij Haegeman-Cousy.