

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd heeft.  
H. Aug.



BID VOOR DE ZIEL  
van  
HELENA DE COCK

echtgenoot van  
FRANS DE VOS

geboren te Antwerpen den 2 December . . . 1878  
en overleden te Stekene den 30 November . . . 1931

Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

---

Beween haar niet, maar bid God voor haar, in plaats van u door nuttelooze tranen te pijnigen. Het is veel beter hare ziel God aan te bevelen, met voor haar heilige offeranden op te dragen. H. Aug.

Mijn lieve kinderen, ik sla, zooals de Schriftuur zegt, den weg onzer vaderen in, reeds heeft de Heer mij uitgenoodigd, en ik verlang naar den hemel te gaan, doch u de welbeminden mijns harten, u vermaan ik, dat mijne moeite, die ik gedaan heb om u op te voeden in den dienst van God, niet verijdeld worde.

H. Antonius.

Indien gij mij bemint, bewijs het door voor mij te bidden. H. Greg.

Bemide echtgenoot en kinderen vaartwel. De Heer roept mij tot zich; zij H. Naam zij gebenedijd.

Bemint uwen vader al de dagen uws levens, weest vrome christenen, en tot weerziens in den hemel. Vergeet uwe moeder niet in uwe godvruchtige gebeden.

Mijn Jezus bermhertigheid, 300 d. afl.

---

Drukh. Van Durme-Martens