

Als honing aan den smaak, zoo zoet, o Moeder, zal uw
geheugen aan ons hart zijn. Eccl. 49. 2.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

Mevrouw Hortense DE COCK

WEDUWE VAN

Mijnheer August DE PESSEMIER

geboren te Segelsem den 2 Januari 1850
en aldaar in den Heer ontslapen den 7 Maart 1929,

GETROOST

DOOR DE GENADEMIDDELEN ONZER MOEDER DE H. KERK.



Alwie ze kende, o God, prees en beminde U in haar,
want de werken haars levens getuigden dat Gij in haar verbleeft.

H. AUG. BEL. 9.

Door haar rechtschapen en vreedzaam karakter en hare
goedhartigheid, diende zij ons allen tot voorbeeld. Iedereen
achte en beminde haar en betreurt haar afsterven. ECCL.

Zij kende slechts twee wegen: den weg der Kerk, om er
God van naderbij te dienen, en den weg der christelijke liefde,
om de noodlijdenden te troosten en te ondersteunen. Daarom
spoorde zij hare kinderen, onophoudelijk aan, om door hunne
tusschenkomst te doen volbrengen, de werken van hulp, steun
en liefde, welke zij zelve niet doen kon. De hemelsche Vader die
hare goede werken in het geheim zag, heeft er haar de be-
looning voor gegeven.

VAARTWEL BEMINDE KINDEREN EN KLEINKINDEREN, hebt dank
voor uwe talrijke zorgen en liefde . . . beweent mijn afsterven
niet . . . ik leef met Jezus . . . volgt mijn voorbeelden . . .
ik verwacht U in den Hemel . . . Bidt voor mij . . .

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 jar. en 7 quadr.
Jezus, Maria en Jozef. 7 jar. en 7 quadr.