

De vreugde van ons hert is verdwenen, al onze blijdschap is in diepe droefheid veranderd, want de kroon van ons hoofd is gevallen.

JER.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

Karel Lodewijk De Cock

ECHTGENOOT VAN VROUW

Emma Van den Bogaerde

Schepen der Gemeente,
gedurende 25 jaren Schatbewaarder der kerkfabriek,
vereerd met de eere-medalie van 1^e klas, Lid der
Broederschappen van het H. Hert, der Xaverianen en
der voortplanting van het Geloof,
geboren te Heestert den 12 November 1840
en godvruchtig overleden te Oycke den 1 September 1910
voorzien van de HH. Sacramenten.

Bij zulk een verlies kan het Geloof alléén ons vertroosten. (H. VINC.) God had hem ons gegeven. Hij heeft hem ons ontnomen... zijn H. Naam zij gebenedijd.

JOB. 1, 21.

De duurzame afgestorvene was een oprecht, vroom man, vreesde God en week af van het kwaad. (JOB. 1.) Hij was bemind van God en de menschen (ECL. XIX) want de goedheid en eene vreemdzame inborst maken den mensch beminnelijk en doen hem overal vrienden ontmoeten (H. BONAV.) en daarom zal zijne gedachtenis in zegen blijven.

De vader, die zijne kinderen wel opbrengt, verheugt zich in hen gedurende zijn leven, en hij moet er niet over bedroefd zijn in het uur zijner dood. (ECL.)

Bemide Echtgenoot, geef u aan de droefheid niet over (JOAN. 23-7) want wat de dood scheidde zal de deugd weermoreen vereenigen. (H. BAS.) Voor u, mijne geliefde kinderen, eert moeder al de dagen van haar leven (TOB. 4-3), volgt haren raad (PROV. 1-3) en bidt voor Vader: doch gij vooral, Maximé en Hector, die priesters zijt, vergeet mij niet aan het altaar des Heeren.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. 7 q. afl.

Audenaarde, Photo A. Vandendriessche.