

Heer in uwe handen beveel ik mijn geest.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**LEONIE DE COCK**

echtgenoot van

**Mijnheer Alfons ROELANDT**

geboren te Sinte Maria-Lierde, den 5 April 1861 en  
aldaar godvruchtig overleden den 14 Mei 1943,  
gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

---

Zonder schrik zag zij de dood naderen en in  
's Heeren vrede sliep zij zacht in.

Zij was eenvoudig en rechtzinnig en vreesde  
God. « Zalig de dienaar dien God zal bereid vinden  
wanneer Hij hem zal komen rekening vragen. » De  
duurbare afgestorvene was goed van harte, eerlijk,  
vriendelijk in haren omgang en altijd werkzaam.

De dood der rechtvaardigen is het einde van den  
arbeid, de belooning hunner beproevingen en de  
kroon van hun lijden en strijden.

Heer ik heb U wel gediend en mijn geloof onge-  
schonden bewaard en nu dat mijn levensloop ten  
einde is verwacht ik van U de kroon die Gij be-  
looft hebt aan degenen die den goeden weg zullen  
gevolgd hebben.

Vaartwel duurbare echtgenoot en familieleden  
besten dank voor uw toewijding en goede zorgen  
blijft mij indachtig in uwe gebeden en tot weder-  
ziens in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 d. afl.

R. I. P.

---

Uitg. Lafort, Maria-Lierde.