

Een lang leven in weldoen doorgebracht, is het aangenaamste schouwspel in de ogen van God.

H. Petrus Dam.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

Marie-Hortense De Cock

geboren te Opbrakel op 21 mei 1884 en er godvruchtig overleden op 28 maart 1963, bediend door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van alle godvruchtige genootschappen.

-†-

De diepbetreurde overledene, uit een schoon vlaams gezin geboren en opgegroeid, was een tooneel van zelfopofferende liefde, van deugdzaamheid en rechtschapenheid; haar leven kunnen we samenvatten: ze was een door en door kristelijke vrouw, die met een wankelbare gezondheid, zo vruchtbaar en verdienstvol haar ganse leven gewijd heeft aan het gebed en dienstbetoon.

Een leven zonder smet verdient een gelukkige ouderdom. Ze was onberispelijk van zeden, zo rein als een engel, fijngevoelig van geweten, werkzaam en bezorgd, voorzichtig en waakzaam om alles en allen, wat haar van de Heer werd toevertrouwd. Haar krachtig geloof was haar sterkte, haar steun en haar vreugde. Met welke ingetogen vroomheid heeft ze altijd en overal zich van haar kristelijke plichten gekweten, zowel in de kerk als in de geliefde familiekring.

Met volkomen onderwerping aanvaardde ze alles wat de Heer haar overzond. Ook zag ze het einde van haar leven naderen met deze bovennatuurlijke gerustheid en vrede, die de kostelijke genade der stervenden en de zoetste vertroosting der levenden is.

H. Aug.

Maria, was haar leven in ballingschap en haar zetheid in het uur van de dood, met haar kalm en gelukkig te maken.

H. Alf.