

De vrees des Heeren verkwikt het hart van den
rechtvaardige en geeft vreugde en blijmoedigheid
en een lang leven. Eccl. I 12

Godvruchtig † Aandenken van

PETRUS ANTOON DECOCK,

echtgenoot VAN

Marie Virginie DE BRUYNE,

Geboren te Everbeke, 29 September 1854 en
aldaar overleden den 21 Oktober 1934.
versterkt door de HH. Sacramenten

De wet der waarheid was in zijn mond er werd
geen ongerechtigheid op zijn lippen bevonden;
den weg van vrede en oprechtheid heeft hij be-
wandeld; de vlijt en werkzaamheid beoefend tot
op zijn laatsten dag. Mat. II 7

Zijn onverwachte dood, getrouwe weerglam
van zijn leven, was kostbaar in de oogen van den
Heer. In een gelukkigen ouderdom, omringt door
zijn kinderen en kleinkinderen, is hij zacht in den
Heer ontslapen. Zijn loon zal groot zijn, omdat de
Heer hem zichzelf waardig gevonden heeft.

Gen. XXV 8 Sap. III 5

Bemide Echtgenote, ik laat u den vrede; ik ga
tot mijn Vader, bewaar de kinderen die ik u toe-
vertrouw. Lieve Zuster, bid voor mij: weldra
zien wij elkander weer in den Hemel. Joan.

En gij myne Kinders en Kleinkinders, dient den
Heer met oprechtheid; doet altijd wat Hem aan-
genaam is. Gij weet hoe ik u bemide. Weest eens-
gezind. Onderhoudt de bevelen uws vaders. Eert
uw moeder al de dagen van uw leven. Draagt zorg
voor mijn ziel en verlost haar door uw gebeden.

Tob. 14: Tim. 3 Prov. 6 7 Tob IV Ps 68

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
300 d, afl.

Everbeek, druk. Depessemier-Vanderdonckt