

Zalig degenen die in den Heer sterven. Van nu af rusten die uit van hun arbeid, want hunne werken volgen hen.
Boek der Openbaring.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

SYLVIE DE COCK

Echtgenoot van Mijnheer

EMIEL CEUTERICK

Geboren te Zegelsem, op 20 Mei 1883 en er godvruchtig overleden op 6 Februari 1945

Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

LID DER BOERENGILDE.



Als eene voorbeeldige huisvrouw en moeder heeft de betreurde afgestorvene onder ons geleefd, God beminde in den eenvoud des harten, in vroomheid en nauwkeurigheid de plichten van den godsdienst oefenend, levend in echte liefde voor haar echtgenoot en voor het welzijn harer kinderen. Zalig de vreedzamen, want die zullen kinderen Gods genoemd worden.

Zij bad veel èn in de kerk èn in haar huisgezin. Zij naderde dikwijls ter Heilige Tafel. Diepgevoeld was hare godsvrucht tot Jezus'Goddelijk Hart en haar betrouwen op Onze Lieve Vrouw van Gedurige Bijstand. Ook bleef zij kalm in het lijden, zacht was voor haar de overgang van uit dit dal van tranen naar de eeuwige rust.

Dierbare Echtgenoot, lieve Kinderen, pijnlijk is voor u mijn spoedig heengaan, hebt dank voor uw aanhoudende zorgen en bewaart mijn aandenken in uwe gebeden en H. Communiën. U, en mijn Broeders en Zusters, zie ik eens voor altijd weder in den Hemel.

H. Hart van Jesus ik heb betrouwen op U. 300 d.a.

Dr. Schautteet-De Keyser — Van Nedervelde Elst