

Geloofd zij Jezus Christus.



BID VOOR DE ZIEL

van

Mejuffer **CELINA DE COEN**

dochter van wijlen

Kamiel en Maria-Theresia Van Walle

geboren te Meirelbeke den 15 April 1883 en godvruchtig
overleden te Elst den 16 Maart 1937.

Gesterkt door de H. H. Sakramenten.

Lid van de Confrerie van 't H. Hart en alle andere god-
vruchtige genootschappen der parochie.

O Heer, gij geeft ons een bitteren kelk van lijden te
drinken doch getroost en gesterkt door de woorden van
uwen apostel: "De Heer beproeft degenen die hij bemint"
zeggen wij U: de Naam des Heeren zij gebenedijd.

Zij was oprecht goedhartig, aangenaam eenvoudig en
dienstwillig; hare roem was deze: de getuigenis van haar
geweten dat zij in den eenvoud des harten en oprechtheid
tot God in de genade geleefd heeft. Zoolang hare krachten
het toelieten, ging zij dagelijks die genade vermeerderen in
Gods huis.

Zij is ellendig geworden en ten uiterste gedrukt onder den
last harer smerten, zij was bereid tot den geesel des lijdens,
hare gelatenheid was onwankelbaar, verzekerd dat haar
Barmhartige Zaligmaker haar de kroon der zaligen zou
geven na de langdurige beproeving.

Vaartwel, beminde Zusters, Broeders en Bloedverwanten
ik verlaat een wereld vol kwellingen voor een beter vader-
land.

Hebt dank, vooral gij in mijne nauwe omgeving, voor de
liefdevolle zorgen en oprechte toewijding waarmede gij mij
aanhoudend hebt bijgestaan

Vergeet mijn aandenken niet bij den Heer.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust. (7j 7q.)

.....
Elst. — Marcel Van Nederveelde