

Wie God vreest moet den dood niet vreezen  
want hij zal hem eene bron van geluk wezen.

**BID VOOR † DE ZIEL**

van Mejuffrouw

# MARIE-CELINE DE COEN

dochter van wijlen

**Jan-Frans en Regina Van Den Broecke**

geboren te Elst, den 8 Januari 1867 en  
godvruchtig overleden in het Klooster der Zusters  
Maricolen te Lede, den 22 Januari 1926.

*Versterkt door de H. H. Sacramentendersterfenden*

ZIJ WAS LID DER CONGREGATIE VAN O. L. V., DER  
CONFRERIËN VAN HET H. HART, VAN HET H. SACRAMENT  
EN VAN DEN WEKELIJSCHEN KRUISWEG.

In de eenvoudigheid en in de oprechtheid Gods  
heeft zij op aarde gewandeld. (I. Cor. 1-12.)

Heer God, gij weet dat uwe dienstmaagd nooit  
hare vreugde gezocht heeft dan in U: daarom,  
verhoor thans mijne stem en verlos mij uit mijne  
vrees. (Esther 14.)

Luistert, o Gij die naar den hemel verlangt: dient  
en eert Maria en gij zult tot het eeuwig leven  
komen. (H. Bonavent.)

Vaartwel, beminde Broeders, Zusters, Bloedver-  
wanten, Neeffjes en Nichten, die ik beminde; vergeet  
mij niet in uwe gebeden en in uwe heilige  
Communiën.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 quad. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.