

Wij moeten in het rijk Gods komen door vele  
kwellingen.

ACT. XIV. 21.

Daarom heeft de Heer mij beproefd gelijk het  
goud in het vuur.

SAP. III. 6.



BID VOOR DE ZIEL VAN

## MARIE - LEONIE DE CONINCK

echtgenoot van

**Basiel De Baeremaeker**

*geboren te Oycke den*

*11 December 1864 en te Bevere in den Heer overleden  
den 26 Maart 1905.*

Het was eene wijze vrouw, God vreezende, versierd met moed en eer. Zij waakte op den omgang van haar huis, en heeft haar brood in ledigheid niet geëten. Zij sprak met wijsheid en de wet der zoetaardigheid was op hare tong. PROV. XXXI.

Mijne geliefde kinderen! indien de zondaars u vleien, luistert niet naar hen. Indien zij zeggen: « komt met ons »... wandel't met hen niet; houdt uwe voeten van hunne wegen af; want hunne voeten loopen tot het kwaad. PROV. I. (8, 15).

Bemide echtgenoot en lieve kinderen, bedroeft u niet gelijk die welke geene hoop hebben (THESS. I.), wij zullen elkander in den hemel wederzien (H. BAS.) Ondertusschen, mijne kinderen, vergeet mijne zuchten niet, denkt aan mijn lijden en aan de zorgen welke ik voor u heb gehad (H. CHRYS.); bemint en eert uwen vader (H. DEUT. V. 16). Ik laat u in de vrees des Heeren, bewaart die zorgvuldig. H. FRANC. ASS.

Zoet hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dagen aflaat).

Mijn Jesus bermhertigheid. (100 dagen aflaat).

R. I. P.

---

Bevere. — Druk. Wattyn-Rohaert.