

Geloofd zij Jezus-Christus Amen



BID VOOR DE ZIEL

van

Kamiel De Cooman

echtgenoot van

Marie Julie Meulenijzer

geboren te Erwetegem, den 14 April 1852, en godvruchtig overleden te Ste Maria-Lierde den 31 Maart 1927, versterkt door de H H Sacramenten der stervenden

Men moet lang op voorhand overwegen wat maar eens moet gebeuren.

God mengelt het geluk dezer aarde met bitterheden, opdat wij een ander geluk zouden zoeken

H Augustinus

Zij sterven niet onvoorziens die altijd gedacht hebben dat zij zullen sterven. H. Ans.

Al wat men voor de wereld doet gaat met de wereld voorbij: alleenlijk hetgeen men voor God doet blijft in der eeuwigheid. H. Cath.

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkinderen ik verlaat eene aarde van ellende voor een rijk van vrede Weent niet over mijn dood, ik leef immers in den Hemel, waar alle smert geëindigd en in vreugde veranderd wordt. Weest mij in uwe gebeden indachtig

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijnen toevlucht 300 d afl

R. I. P.

Sottagem, dr. L. Vekeman, opv. Haegeman-Cousy