

Wat moest geschieden is gebeurd Gods H.
Naam zij gebenedijd van nu af tot in der
eeuwigheid.

Godvruchtig † aandenken

van Mejuffer

Maria Theresia DE COOMAN,

geboren te Ophasselt, den 25 April 1865 en god-
vruchtig in den Heer ontslapen te Everbeke
den 10 Augusti 1927.

versterkt door de HH. Sakramenten der stervende

Van hare kindsheid af in de vrees des
Heeren opgebracht, stelde zij haren roem
in een eenvoudig en rechtzinnig hart en in
geene menschelijke wijsheid, maar in de
wet Gods.

Zij was aanhoudend aan het werk en
voedde haren geest met het gebed en god-
vruchtige gedachten. In haar was de deugd
gepaard met den eenvoud en hare openhar-
tigheid deed haar vele vrienden ontmoeten.

Alwat haar overkwam aanvaarde zij met
liefde en bleef geduldig in alle kwellingen
daarom is zij niet onvoorziens gestorven
omdat zij gedurig het gedacht van de dood
voor oogen had.

Beminde Broeders, Zusters en vrienden,
Vaartwel ! Ik zal u afwachten in den
Hemel. . . Bidt veel voor mij en mijne
smeekingen zullen u volgen.

Heer geef haar de eeuwige rust en dat
het eeuwig licht haar verschijne.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zalig-
heid.

300 d. afl.

Everbeke druk. Depessemier Vanderdonckt