

Geloofd zij Jezus Christus Amen.



Geboren: Lieve Essche, den 11 Juli 1869 en
overleden den 4 Juni 1932.
versterft: H. H. Sacramenten der Stervenden.



Zij was een voorbeeldige vrouw, eene teedere echtgenoot, eene lieve moeder, die, zooveel haar ziekelijke toestand toeliet, zich neerstig bezighield met de zorgen van haar huisgezin en de goede opvoeding van hare kinderen; te allen tijde troost vond in godsdienst en gebed en in haar op God betrouwde.

Zij heeft met wonderbare verdueligheid de ongemakken verdragen van haar langdurige ziekte en bleef tot den laatsten adem onderworpen aan den wil des Heeren.

Teedere Echtgenoot en lieve Kinderen, gij weet hoe ik in gansch mijn leven met uw welzijn en deugd bekommerd was; ik ben u dankbaar voor al uwe liefde en zorgen en zal in den Hemel voort over u allen waken.

Beminde Zuster van wie ik zoo verre en zoo lang gescheiden was, weldra zien wij elkander weder en zullen voor altijd vereenigd zijn.

Duurbare Bloedverwanten en vrienden, bidt voor mij en gij vooral lief Kind, die u tot den dienst des Heeren voorbereidt, zijt mij dikwijls in uwe gebeden indachtig.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, heb medelijden met hen!

H. Joseph, vriend van het H. Hert ik stel min betrouwen op U.

R I P

Uitg. Colaes-Watthé, St-Lievens-Essche,