

O dood, o groot geheim des doods! Hoewel toont
gij ons wat wij op aarde zijn. H. Alf.



BID VOOR DE ZIEL

van

Omer De Cook

zoon van

Jan-Baptist en Celeste Berthouil

*geboren te St-Maria-Lierde, den 18 December 1901
en alhier godvruchtig overleden den 4 Jan. 1925
versterkt door de H.H. Sacramenten.*

De Heer heeft hem ons gegeven ; de Heer heeft
hem ons ontnomen ; dat zijn H. Naam gebenedijd
zij.

De vreugd onzer harten is weg genomen en in
droefheid veranderd ; de kroon van ons hoofd is
weggevallen. Jer. V. 16.

Wat is het leven van den mensch. Een rook die
voor weinig tijd verschijnt en dan verdwijnt
Job. VI 15.

Niets is duurzaam hier op aarde ; al het geluk
dezer wereld verdwijnt op het oogenblik, dat men
het volkomenlijk meent te genieten.

H. Hieronymus

Beminde *ouders, broeder en familieleden*, vroeg-
tijdig moet ik u verlaten : dat Gods H. wil geschie-
de ; bidt voor mij.

GEBED.

Schenk, Heer God, aan uw dienaar OMER de
eeuwige vreugde des Hemels.

Genadige Jesus geef hem de eeuwige rust.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

Druk. — Fritz Van Damme Maria-Lierde.