



Ter zalige en duurzame nagedachtenis

VAN

Louis De Coussemaecker

geboren te Wenduyne en godvruchtig in den Heer
ontslapen te Westcapelle, den 12 September 1903, in
den ouderdom van 70 jaren.



Deze was een man onwankelbaar in zijn geloof, en
niets ter wereld had hem van zijne godsvrucht kun-
nen afkeeren. ACT. IX.

Al zijne omgangen waren vreedzaam. PROV. III.

Die man was waarlijk goed en vol zachtmoedigheid,
bescheiden, matig en geschikt in zijne zeden, aange-
naam in zijn spreken. MACH. XV. 12.

Hij was van iedereen zeer geacht, niemand wist een
woord ten zijnen nadeele te zeggen. JUD. VIII, 8.

Een vlekkeloos leven beglansde zijnen ouderdom.
SAP. IV, 9.

Hij heeft geleefd als goede christen en goede burger.
Zoo dat men met betrouwen van hem zeggen mag :
Hij was God en de menschen aangenaam, zijne ge-
dachtenis zal in zegen wezen. ECCL. 45. I.

Gelukkig de dienaar dien God bereid zal vinden, als
Hij het overgeven zijner rekening zal komen vragen.
MATT. XXIV, 16.

Mijn Jesus, barmhertigheid. (100 dagen afaat).

Brugge, drukk. Verbeke-Loys & Zoon.