

De dood der rechtveerdigen is kostbaar in de oogen
van den Heer. GET. D. OVERL.



Bid God om Zielelavenis

VOOR

Charles Louis DE COUSSEMAEKER

ZOON VAN

Benedictus en Anna Bulthé

*geboren te Woesten, den 3 Juni 1854
en overleden te Reninghe, den 18 September 1934,
na ontvangen te hebben het H. Oliesel.*

Hij was lid van de Broederschappen van het H. Hert
van Jesus en van de H. Barbara.

— R. I. P. —

De overledene was een voorbeeld van gebed. Den dag door ging hij naar de kerk en bij de kapellen den Heer en zijne Lieve Moeder eer bewijzen en aan Hen zijne smeekingen opdragen. — En ten tijde van de bevroeving heeft hij tegen God niet geklaagd; maar dagelijks met Jesus den kruisweg gegaan, tot hij met Hem de Hemelsche Glorie is binnengetreden.

Niemand weet wanneer, waar, of hoe hij sterven zal; maar de godvruchtige mensch moet de dood niet vreezen; hij sterft gerust zelfs als hij door de dood verrast wordt.

Bemide *Naastbestaanden*, bidt voor mij. Ik verwacht U in den schoonen Hemel en zal U daar intusschen gedachtig zijn.

GEBED.

Goede Jesus, wiens bermhertigheid oneindig is, geweerdig de eeuwige rust te verleenen aan uwen dienaar **Charles**, wiens ziel Gij door uw dierbaar bloed hebt afgekocht. Amen.

H. Barbara, patrones der goede dood, bid voor ons!

Drukk. A. Doise-Van Beveren, Westvleteren.