

Zooals het den Heer behaagde, zoo is het geschied.
De naam des Heeren zij gezegend.



ZALIG AANDENKEN

van Juffer

ANGÈLE DE COUVREUR

dochter van Jozef en Bertha Kindt,

geboren te Delftinge, den 15 Maart 1923 en overleden
te Lauwe den 29 Mei 1940, gevallen als burgerlijk
slachtoffer van den oorlog.

Onderwerpen wij ons ootmoediglich aan de schik-
kingen des Heeren, hoe streng ze ook mogen wezen
omdat Hij oneindig wijs en vol goedheid is voor ons.

Van hare kindsheid af in de vrees des Heeren op-
gevoed, begaafd met vele hoedanigheden, was zij
een toonbeeld van deugd en godsvrucht. Zij was de
troost en de steun van haren vader. Lang hoopten
zij samen gelukkig te zijn op aarde maar, helaas,
God heeft er anders over beschikt. Zijn H. Wil ge-
schiede op aarde als in den hemel.

Bemide Vader, Zuster en Schoonbroeder, ik laat
in uw huis eene plaats open die nimmermeer kan
gevuld worden... Maar hebt betrouwen. God, die
ons het kruis overzendt, zal het ons ook helpen dra-
gen. Blijft mij indachtig in uwe gebeden en gedenkt
dat wij elkaar eens zullen wederzien.

H. Hart, ik heb betrouwen op U.

Bid de 4 akten voor de overledene.

R. I. P.

Druk. R. De Boeck-Rogier, Zandbergen.