

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen;



Bid voor de ziel
van

Anna-Maria-Theresia De Couvreur

weduwe van

Henri Herpelinck

*geboren te Nederbrakel den 10 April 1841 en aldaar
godvruchtig overleden den 25 Mei 1909.*

Versterkt door de HH. Sacramenten.



Van haar mag gezegd worden dat zij eene godvreezende en bezorgde vrouw was. Tot de laatste dagen van haar leven was zij bekommerd met den welvaart van haar huisgezin.

De dood is slechts een naam voor de geloovigen. Hij is niets anders dan een slaap, eene verhuizing, een overgang, eene rust, een veilige haven en eene bevrijding van de lasten en de zorgen des levens.
Hom. VII H. Joës.

Ik weet het, gij hebt mij zoo zeer bemind en dag en nacht met teedere kinderlijke liefde bewaart: hebt dank, ik bid voor u hierboven en vergeet nooit mijne heilzame lessen. Tot wederziens, lieve kinderen en bloedverwanten.

Gelukkig hij, die zijn vertrouwen stelt op den Heer zijnen God. Ps. 145.

Zoet Hert van Maria wees mijn heil. 300 d. afl.

De akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(7 jaren en 7 quad. afl.)

R.

I.

P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel