



Een langdurige ziekte is een oefening van medelijden voor degenen die de zieken bijstaan, en van verduldigheid voor degenen die de ziekte lijden.

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

CHARLES DE COUVREUR

Echtgenoot van Mevrouw

SYLVIE WALRAEVENS

geboren te Nederbrakel,
den 6 Maart 1862, en aldaar godvruchtig overleden
den 9 Maart 1935.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Een goede dood is beter dan een ellendig leven, en de eeuwige rust beter dan een blijvende kwelling; want die wel geleefd heeft kan niet kwalijk sterven. Zóó het leven is, zóó zal ook gewoonlijk de dood wezen,

De zoetste vertroosting die men mededraagt in het graf is de overtuiging geleefd te hebben als een teeder en toegenegen echtgenoot en vader: en aan zijn kinderen deugdzaame lessen en kristelijke deugden ten erfdeel te laten.

Bemide echtgenoote gij die mij met de teederste zorgen hebt omringd gedurende mijn lange ziekte-lijkheid, stil uw tranen, we scheiden maar voor weinig tijds. In het eeuwig Vaderland zullen we voor eeuwig vereenigd worden.

Mijn kinderen ge waart mijn vreugde en mijn kroon, staat vast in den Heer. Nu zijt ge in droefheid, maar we zullen elkander wederzien in den hemel, en dan zal ons harte zich verheugen. Intuschen denkt aan mij, die zooveel voor U gedaan heb. Bidt veel voor mij, bemint elkander en verzacht het leven uwer goede moeder door uw liefderijke zorgen.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.
(300 dagen afl.)

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(7 jaren en 7 quad. afl.)

Druk. Frans De Geeter-Radys, Nederbrakel.