

Kort is 's menschen leven en met bitterheid en  
lijden vervuld. Job XIV.

Godvruchtig en zuiver eenvoudig en rechtscha-  
pen van hart, zachtmoedig en voorzichtig, heeft zij  
een voorbeeldig en vlekkeloos leven geleid.

God mengelt het geluk van deze aarde met bitter-  
heid om ons een ander geluk te doen zoeken, wiens  
zoetheid niet bedrieglijk is. H. Augustinus.

Heer, ik heb droeve dagen en ellendige nachten  
geteld ; ik heb rondgezien en geen hulpmiddelen  
gevonden ; ik heb gezocht en niemand kon mij  
helpen. Waarom was mijn lijden langdurig en  
mijn ziekte ongeneesbaar ? Omdat Gij, o Heer,  
gehandelt hebt volgens Uw heiligen Wil ! De Naam  
des Heeren zij gebenedijd. Job-Jer.-Isaias.

O Maria, gij waart mijn troost in de droefheid,  
mijn toevlucht in de beproeving en de hoop van  
mijn zaligheid. H. Alph. van Ligori.

Duurbare Ouders en beminde Broeder en Zus-  
ters, hebt hartelijk dank voor de teedere aange-  
kleefdheid en liefderijke zorgen die gij voor mij hebt  
gehad. Ik sterf, maar mijn liefde voor u zal nooit  
sterven ; ik zal U in den Hemel beminnen gelijk ik u  
op aarde heb bemind ; matig uw droefheid ; eens  
zullen wij elkander wederzien in den Hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

300 dagen afl.

R. I. P.