

Gij o Heer, hebt hem tot ons geluk gegeven nu
vraagt Gij hem weer; uw wil geschiede!



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Frederik DE COUVREUR

echtgenoot van Mevrouw

Catharina PIETERS

geboren te Nederbrakel den 11 December 1846

en aldaar overleden den 25 Januari 1929.

Versterkt door de H. Sakramenten der stervenden.

Hij was lid van het genootschap van den H. Franciscus-Xav.

Den weg der waarheid heb ik verkozen, O Heer,
uwe geboden vergat ik niet, en vriend was ik van
allen die U vreezen.

Mijne kinderen bewaart altijd de vrees des Heeren
dan zult gij vol hoop zijn in uw laatste uur en gij
zult niet bedrogen zijn in uwe verwachting.

Gedenk, dat de dood de weg is tot het eeuwig
leven; want de mensch is een lentebloem bij
dageraad vol glans en roem; de middag gloort,
het hoofd zinkt neer, 't wordt avond en wij zien
niets meer.

o meedoogende Jezus wien het eigen is te spa-
ren en barmhertig te zijn, wij bidden u verleen de
eeuwige rust aan de ziel van uwen dienaar FREDE-
RIK Men gij met uw dierbaar bloed hebt vrijge-
kocht Amen.

Akte van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.
7 jaren en 7 quad.

Jezus Maria, Jozef, laat mijne ziel met U in
vrede rusten. *100 d. afl.*

RUST IN VREDE.

Druk. O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel.