

De hoogste liefde is wel die, waardoor men
zijn leven veil heeft voor zijn evenmensch.

Joannes 15, 15.

Bid voor † de ziel

van *Mijnheer*

Gilbert Remi Pierre DECOUVREUR,

Onderwijzer

Onder-luitenant bij het 24^e Linie,

Geboren te Everbeek, den 20 December 1915

en op het eereveld gesneuveld te Heule,

den 24 Mei 1940.

Uit het wreed geweld op de Leie ... heeft
de Heer hem tot de zalige rust geroepen. Maar
samen met het zijne werd ons hart gekwetst.

H. Bern.

In het graf draagt hij mede den zoeten troost
een liefhebbende zoon te zijn geweest, een voor-
beeldige broeder, een jongeling getrouw aan
zending en plicht, altijd bereid tot het edele en
het goede.

Heer, gij hadt ons in dezen zoon en broeder
het zoetste geluk geschonken, en, zooveel ons
verdriet het toelaat, onderwerpen wij ons aan
uw raadsbesluiten; maar Gij, die weendet over
de dood van een vriend, zult toch wel in gena-
de ontvangen de tranen van zijn vader, van
zijn moeder, van zijn broeders, zuster en bloed-
verwanten, en van zijn talrijke vrienden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

300 d.. afl.

Everbeek druk Depessemier-Vanderdonckt