

A † M

† ZALIGE GEDACHTENIS †

van Mijnheer

JEAN-BAPTISTE DE CREMER

weduwnaar van

Marie De Temmerman

geboren te Ophasselt den 10 December 1851 en over-
leden te Erwetegem, den 26 Maart 1935.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der Stervenden.

Van zijn jeugd af was Tiste jachtwachter en bleef
het heel zijn leven lang.

De schoone wijde natuur was voor hem als een
grootte tempel boomen. planten en bloemen. waar
vogels en wild spraken van Gods almacht en Gods
goedheid.

Voor die almacht boog Tiste diep neer door stipt
zijn christelijke plichten te kwijten en alzoo zijn onder-
danigheid uit te drukken aan den Schepper. Heer en
Regeerder van Hemel en aarde.

Voor Gods goedheid gaf Tiste goedheid weer, want
nietegenstaande den moeilijken post dien hij bekleed-
de werd hij geren gezien van elkendeen, 't was wel een
teeken dat hij rechttuit was en gediensstig voor iedereen.

Rijk aan jaren en verdiensten mocht hij nu zijn
eeuwige belooning gaan ontvangen.

Lieve Kinders, Familieleden en Vrienden, ik deed u
zeker veel last aan, bijzonder in de laatste dagen.

'k Dank u voor uw zorgen. God zal 't u loonen.
Leeft toch altijd gelijk gij wenscht te sterven.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid 300 d. afl.

R I P

Florent Rouckhout, Erwetegem