

Wat is dood voor de rechtveerdigen ? Eene rust,
het einde van den arbeid zijns levens, de belooning
zijner beproevingen, de prijs en de kroon van zijnen
moedigen strijd. H. Chrys.



BID VOOR DE ZIEL

van

Petrus-Joannes DE CREMER,

echtgenoot van

Philomena Maes

Lid van St-Franciscus-Xaverius genootschap.
geboren te Ophasselt, den 21 Mei 1844, en aldaar
overleden den 21 April 1917, versterkt door de HH.
Sakramenten.

—0—

De dagen van den mensch zijn van korten duur
en niemand is er die de palen kan te buiten gaan,
die er de Heer aan gesteld heeft. Job. 14.

Mijne ziel is dorstig geweest naar den machtigen
levenden God; wanneer zal ik toekomen en ver-
schijnen voor het aanschijn van God? Ps. 41.

Ik heb mij verheugd in hetgeen mij is aangekon-
digd; wij zullen gaan in het huis des Heeren?
Ps. 121.

Heer, gij waart altijd het voorwerp mijner gedach-
ten; vervul nu mijnen mond met uwen lof, opdat ik
uwe heerlijkheid zinge, voor eeuwig uwe goedheid
verheffe. Ps. 70.

Bemide echtgenootte en kinderen, het is geschied
gelijk het den Heer behaagd heeft; dat zijn Naam
gezegend zij; vaartwel, in den Hemel zullen wij el-
kander wederzien, intusschen vergeet mij niet in
uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 dag. afl.

R. I. P.

Dr. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen