

Gelukkig de mensch die altijd het uur zijner dood voor oogen heeft en zich elken dag bereidt om te sterven,
(Thom. a Kemp.)



BID VOOR DE RUST DER ZIEL VAN
MIJNHEER

LEON DE CRIDTS

weduwnaar in 1e Huwelijk van
Mev. Aline VAN CAUWENBERGHE
echtgenoot van
Mev. IRMA WINDELS.

Lid der confrerie van Onze Lieve Vrouw van Halle.
*geboren te Leupegem, den 20 Maart 1880, en na
een kortstondige ziekte overleden te Audenaerde
den 6 Januari 1941,
versterkt door de H. Sacramenten der stervenden*

—•••••
O onmeedoogende dood! Den teerbeminden echtgenoot en vader hebt gij uit ons midden gehaald. Onze harten weenen, doch met kristen goed zeggen wij, Vader uw wil geschiede!

Stichtend en verdienstvol was zijn leven, nauwkeurig onderhield hij zijn godsdienstplichten. Goed en rechtschapen was hij in zijn woorden, werken en omgang.

Verder ligt voor mij de kroon der gerechtigheid gereed, die de Heer, de rechtvaardige rechter mij geven zal op den dag des oordeels (H. Paulus)

Beweenen wij het afsterven van degenen die ons lief zijn, eer als eene afwezigheid dan als een verlies: zoeken wij hen waar zij zijn; bij Jezus Christus.
(H. Hier.)

Beminde Echtgenoot en Kinderen, ik ga wel henen doch gij zult mij wederzien. Vertrouwt u dan met mij; ik verlaat een aarde van ellende, voor het rijk van vrede. Dit verzoek ik u, dat gij mij niet vergeet in uwe gebeden, opdat mijne ziel in vrede moge rusten.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

300 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijn zaligheid.

300 d. afl.