

Waakt ! want gij weet niet op welk uur uw Heer  
komen zal. *Matth. XXIV, 42.*



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# RICHARD DE CRITS

Echtgenoot van

Mevrouw Celina BLOCKEEL,

*geboren te Berchem (Aud.), den 21 Maart 1868 en god-  
vruchtig overleden te Bevere-Aud., den 19 Januari 1936.*

*Versterkt door het H. Oliesel.*

**Hij was lid van het Xaverianengenootschap.**



O dood,... hoewel leert gij ons kennen wat wij in de  
wereld zijn. Weest gij allen mijn lot indachtig, want  
zoo ook zal het uwe zijn: gisteren voor mij, heden voor  
U. *H. Alf. - Eccl. 38-21.*

De verdukdige mensch is beter dan de dappere, en  
wie meester is over zich zelven is beter dan hij die  
steden inneemt. *Spr. 16-32.*

Hij was een braaf en deugdzaam man; van zijne  
jonkheid af opgevoed in de vrees des Heeren, bewan-  
delde hij gedurende gansch zijn leven den weg van  
Gods geboden. Voor zulken oprechten christen komt  
de dood nooit onverwacht: hij is altijd bereid.

**Duurbare echtgenoote, kinderen en bloedverwanten**  
gij die mijn dood beweent, onderwerpt U aan Gods  
schikkingen, hoe pijnlijk het U ook moge wezen, hebt  
dank voor uwe groote genegenheid en goede zorgen,  
we zullen elkander wedervinden na dit zure leven op  
aarde. Bidt voor mij.

*Zoete Harten van Jesus en Maria, weest mijn toevlucht.  
(300 dag. afl.)*