

Vader, in Uwe handen beveel ik mijnen geest !



Alfons was vriendelijk en zachtaardig van karakter, bevallig van voorkomen en zeer eenvoudig in handel en wandel. Sterke moed, vaste overtuiging, groote wilskracht versierden zijne ziel; met innige godsvrucht bezielde, minzaam en goed, won hij eenieders achting en genegenheid. Overal op zijn lange priesterlijke loopbaan werkte hij nederig en met vrucht voor de zaligheid der zielen.

Hij was een ware priester volgens Gods hart, al goed doende is hij voorbij gegaan.

Zalig zijn zij die sterven in den Heer, want hunne werken volgen hen. Immers zijne liefde en toewijding kenden geene palen in verleende hulp aan Confraters geschonken; de armen waren zijne vrienden, de missiën verliezen in hem een grooten steun, want ze waren zijn bevoorrechte liefdewerken.

Hij was uw kind, o Maria, toon nu dat Gij zijne moeder zijt.

Geliefde Broeder en Schoonzuster, beminde Neef, Nicht, en Bloedverwanten, troost U en stilt uwe droefheid, eens zien wij elkander weder in 't eeuwig geluk.

Mijn duurzame Parochianen van Ruiterskerk, en gij mijn medebroeders in het Priesterschap, blijft mij inachtig in uwe gebeden en H. Sacrificiën.

En gij, geliefde Zusters van het Klooster, die mij zoovele jaren hebt verzorgd, en in mijn ziekte zoo onvermoed hebt bijgestaan, hebt dank. Uw zorgen vergelden kan ik niet. In den Hemel zal ik voor U bidden, en Gods mildsten zegen over U afsmeeken.

Barmhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

---

Drukk. J. Beeckmans-V.D.Taelen, Meerbeke.