

Allerheiligste Maagd Maria, wees deze indachtig die van hare kindsheid af, U als hare patroones en als de teederste Moeder eerde.

H. Alp. de Liguori.



Ter Zaliger Gedachtenis

VAN JUFVROUW

ANNA-MARIE DE CROO

Assistente bij de Congregatie van O.-L.-Vrouw der 7 Weeen; Lid van 3^e Derden Regel van den H. Franciscus en van verscheidene godsdienstige Genootschappen.

Geboren te Michelbeke en aldaar in den Heer ontslapen den 21 Maart 1903 in den ouderdom van 64 jaren en 7 maanden

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN

Van jongs af had zij den Heer gevreesd en zijne geboden onderhouden. (Job. 2. 13.) Zij was godvruchtig, voorzichtig, ootmoedig, eerbaar, gematigd en haar leven is onberispelijk geweest. (Iste Confessor). Zij bleef standvastig in de vreesze Gods en dankte den Heer al de dagen van haren leeftijd.

Job. II. 14.

Zij heeft allengskens haar einde zien naderen; zij heeft met verduldigheid haar lijden verdragen tot den oogenblik dien God gesteld had om haar de eeuwige rust te verleenen.

H. Franc.

Gelijk de wijze maagden, heeft zij de lamp van haar hert voorzien van de olie der verdiensten en is wel bereid den hemelschen Bruidegom te ontmoet gegaan.

Matt. C. 25.

Lieve bloedverwanten, medezusters en kinderen van Maria, ik smeeek U door Jesus-Christus Onzen Heer, dat gij in uwe gebeden aan mij zoudt denken.

Rom. XV. 30.

Jesus, vol bermhertigheid, geef aan hare ziel de eeuwige rust.

(100 dag. afl).

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dag. afl).

R

I.

P.