

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden. Mach. 2-12



Bid voor de ziel

van

CLOTILDE DE CROO

dochter van wijlen

Pieter-Joannes en Maria-Theresia Ghijs

geboren te Nederbrakel den 4 Juni 1875,
en godvruchtig overleden te Elst den 6 Juli 1936,
Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw, van
st H. Hert, en andere godvruchtige Genootschappen.

Van hare kindsheid af heeft zij getrouw Gods wegen bewandeld, in alle eenvoudigheid en rechtzinnigheid heeft zij God gediend, daarom aanvaardde zij met edelmoedig hart al de pijnen die haar overvielen in hare langdurige ziekte en verdroeg verduelig haar lot denkende op haar Goddelijken Meester. Als een waar kind van Maria ook, heeft zij zich aan haar toegewijd en beoefende voorbeeldig de deugden van een ware congreganiste.

Het koor der juichende maagden ontvangte u... het lieflijk en minzaam aanschijn van Christus verschijne u. Hij plaatse u onder het getal zijner uitverkorenen.

Mijn duurzame broeder, zusters en familieleden, ik verlaat u, weent niet over mij. Dank voor al uw goede zorgen, bidt voor mij. De Heer zal mijne vergelding wezen.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
7 j. & 7 quadr.

R. I. P.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.