

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

**CONSTANCE DE CROO**

echtgenoot van

**MIJNHEER ODO COPPENS**

geboren te Nederbrakel den 1 Januari 1859, en godvruchtig  
overleden te Strijpen den 23 Januari 1932.

Versterkt door de HH. Sacramenten. der stervenden.

Lange jaren heeft de diepbetreurde afgestorvene een bloeiende gezondheid genoten welke gepaard ging met een werk- en deugzaam leven. Opgebracht in de vrees des Heeren, in de deugd en godsvrucht, bracht zij voorbeeldig hare jonkheid door, wierd zij eene verknochte echtgenoot, eene uitmuntende moeder die haar levenskrachten ten beste gegeven heeft tot steun van haar echtgenoot en voor de opvoeding en 't geluk harer kinderen. Om de liefde die zij hare familie toedroeg, sloot de liefde tot God niet uit, dien zij beminde uit geheel haar hart,

Nu is de vreugd van ons hart uitgedoofd, de kroon is ons van 't hoofd gevallen, de troost voor de toekomst is niet meer, o Heer, gij doet ons een bitteren kelk drinken : zij die ons het duurbaarste was, hebt Gij als een dwarselwind weggenomen. Daarom zijn onze harten gebroken van droefheid, maar gansch onderworpen aan uwe ondoorgrondbare besluiten, klagen wij niet, o Heer, want wij hebben nu een Moeder in den Hemel.

Duurbare *Echtgenoot*, beminde *Kindere*, gij zijt mijn troost geweest en mijn vreugde binat mijn leven, gij hebt mijn laatste levensdagen verzacht met uw wonderbare liefde en trouwe genegenheid. Hebt dank, de Algoede wil ze U in de eeuwigheid vergelden, stelt uw betrouwen op den Heer, Hij zal U beschermen. Eene zaak vraag ik U : stort een vurig gebed voor de rust mijner ziel.

**GEBED** : Wij smeeken U, o Heer, verhoor ons gebed en verleen aan de ziel van uwe dienares eene plaats in het rijk van eeuwige vreugde en eeuwig licht in het gezelschap uwer Engelen en Heiligen door O. H. J. C. Amen.

H. Hart van Jesus, maak dat wij U altijd meer en meer beminnen.

.....  
Druk Schautteet-De Keyser en Zonen Sottegem