

D. O. M.

Gelijk het den Heer behaagd heeft, alzoo is het geschied: de naam des Heeren zij gebenedijd.
(Job.)



BID VOOR DE ZIEL

van

IRMA-MARIA DE CROO

echtgenoot van

Franciscus Françeus

Lid van 't Broederschap der H. Barbara.
geboren te Erwetegem den 10 December 1878
en aldaar godvruchtig overleden den 29 Juli 1907.
voorzien van de HH. Sacramenten der ste. vonden,

Zij zag de dood met rasse schreden naderen:
met eene volkomene onderwerping aan Gods wil.
offerde zij haar leven in de zoete hoop van het me.
een beter te verwisselen.

Op den overvloed uwer barmhertigheid steunen-
de, zal ik, o Heer uwe woning binnentreden.

(Ps. 5-12).

Ik heb den Heer altijd voor oogen gehad: daar-
om zal mijn lichaam rusten met de hoop der verrij-
zenis.

(Ps. 15.)

O Maria, als mijne ziel deze wereld verlaat,
kom haar te gemoet, wees voor haar de ladder en
de weg ten hemel, verwerf haar de vergiffenis by
God en de eeuwige rust.

Beminde ouders, broeders en zusters, dierbare
echtgenoot en lieve kinderen, bidt voor mij, en
troost u met mij; onze scheiding is niet voor
eeuwig... Aanveerd met liefde en onderwerping de
beproeving die God u overziet.

Bid de 4 akten voor de overledene.

7 jar. en 7 quadr. aflaat.

R. 1. P.

Sottegem. drukk. HAEGEMAN-COUSY Hoogstraat 67