

De rechtveerdige sterft gerust, want zijne dood
is de overgang tot een beter leven,



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JOANNES DE CROO

weduwnaar in eerste huwelijk van Mevrouw

VICTORIA VAN CAUWENBERGE

in tweede huwelijk van Mevrouw

ROSALIA DEPOTTER

geboren te Nederbrakel, den 13 December 1845 en
aldaar overleden den 23 Maart 1924.

Versterkt door de H.H.Sacramenten derstervenden

Lid van het

Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius

Van krachten uitgeput is hij gestorven in eenen
gezegenden ouderdom..... die eene kroon van eer is
als zij op den weg der gerechtigheid gevonden
wordt. Gen. XXV-8. Spr. XVI-31.

Wat is de dood van den rechtveerdige? Eene
rust, het einde van den arbeid zijns levens, de
belooning zijner beproevingen, den prijs en de
kroon van zijnen moedigen strijd. H. Joan. Chrys.

Hij was een man van geloof, getrouw aan zijne
kristelijke plichten, rechtveerdig in zijnen handel.

Tob. I-6.

Gelukkig en wijs is de mensch die het in zijn
leven zoo aanlegt, gelijk hij wenscht bij zijne dood
gevonden te worden.

Nav. I-23.

Bemide Kleinkinderen, ik verlaat deze aarde
om het hemelsch vaderland in te treden, daar zal
ik u beminnen gelijk ik u op deze aarde bemind
heb, en gij onderhoudt Gods geboden en den God
van vrede zal met u zijn. Intusschen vergeet mij
niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.

(300 d. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid,

(300 d. afl.)

R.

I.

P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert